



### **Wat een feest!**

Een groot feest van "thuis" komen, genieten, ceremonies en rituelen, heling, een diepere verbinding met moeder aarde dan ooit tevoren, een diepere verankering van mijn spirituele zelf en oorspronkelijke kracht, geïnspireerd door de eenvoud en puurheid van de inca spiritualiteit, door de adembenemende natuur en natuur- elementen, de magie van de vele ervaringen op vele lagen, ons indrukwekkend avontuur bij de Q'eros, de devotie en vaak speelse onschuld waarmee wordt gebeden en geheeld.... Ik heb de energie en kracht dankbaar opgedronken en geef ze verder door met evenveel gulheid en vervulling.

De reis is schitterend opgebouwd en vorm gegeven, warm aanbevolen! Een pluim op de hoed van Nathalie en heel veel dank!

In Munay,

Lut Lemmens