



Verbonden met Peru

Het was een heel avontuur om te paard, met tent en slaapzak op grote hoogte in het voetspoor van de Q'eros te stappen. Maar de reis was uitstekend voorbereid en begeleid door Nathalie en de plaatselijke bevolking. Het was boeiend om in Cusco de verstrengeling van de Spaanse cultuur (taal, godsdienst, gebouwen ...) en de Inca "roots" (straten, namen, sites, rituelen...) te ontdekken. De natuur is adembenemend, maar als deze prachtige landschappen vermengd worden met de indrukwekkende restanten van de Inca's, zoals in Machu Picchu dan word je sprakeloos. Wat mij het meest bijblijft is de inwijding die ik kreeg van Dona Paulina en Don Sebastian in het hooggebergte, naast een woeste rivier. Dit heeft mijn leven getekend. Zo ben ik voor altijd verbonden met de kracht van die plek en cultuur. En dit alles dankzij prachtige begeleiders en hele leuke reisgenoten.

Liesbeth Daenen