



### **Eerbied, recht uit het hart**

Wat me het meest getroffen heeft, en ook wel ontroerd, is de eerbied voor Pachamama, de offers die gebracht worden, de vraag om toegelaten te worden in een bepaald gebied, het is allemaal zo zuiver, oprecht, recht uit het hart, niet te vergelijken dus met onze westerse “eredienst” die louter uit holle woorden bestaat.

Jan Welfens